

editie 2008



De keus van BGM

## HAPPY ACTION

NIEUWSBRIEF DOOR FRANS WIEGMANS VOOR ALLE SPONSORS VAN  
NOODHULP- EN EDUCATIE- PROJECT BGM IN INDIA, SINDS 1993.

Editie 2008 **Hallo allemaal, even voorstellen.** Rechts, mijn reis-vriend Wilson, die ik BGM-directeur heb gemaakt in 1996, en midden de heer Sasi, een filmscriptwriter, hij is een van onze dertig tot veertig-tal (!) vrijwilligers/BGM stafkrachten. Hij helpt vaak met het verdelen van schoolboeken en noodvoedsel in de 23 klassen bij de juf thuis. Zij zijn beiden behorend tot de Indiase Daliths, die de arme landarbeiders en dagloners zijn als waar BGM zich op richt.



Dankzij al 15 jaar goede samenwerking in 2004 maken we een bergrit. Links ben ik, Frans Wiegman, ambassadeur van BGM. Onze doelgroepen leven in dit gebied met bossen, bergen en oerwouden.

Omdat ik in het begin van de jaren negentig startte met mijn eenpersoons-hulpdienst voor arme Indiase mensen, die ik op reis tegenkwam, heeft dit uiteindelijk geresulteert in dit ontwikkelingsproject met tientallen Indiase vrijwilligers. Voor het eerst op een vaste plaats in het bos, omdat ik vond dat juist daar de armsten waren te vinden in India, die een beroep kunnen doen op mijn project. Onder mijn naam zijn we in 1998 begonnen met een bos-kliniek in het oerwoud. Dit doe-het-zelf- principe-op-weg

is dus door mijn Indiase vrienden overgenomen en ze zijn nu een zelfstandig Indiaas project. Daar ben ik enorm trots op, omdat ze het uitstekend doen, zonder dat ik ze dat nog langer hoeft te vertellen. Wel help ik uiteraard nog steeds met het vinden van Nederlandse donaties voor ons goede werk.

Nu zijn er al tot 40 vrijwilligers en BGM-stafkrachten, die allemaal vanuit hun eigen huis en hutje of onder de boom, elke dag hun eigen BGM-project uitvoeren voor de armsten. Eigenlijk is er altijd werk: noodvoedsel uitdelen en medicijnen, of onderwijs geven via 23 onderwijzeressen die in hun eigen huis of onder de boom een klas ontvangen. Weer andere docenten geven skill-trainingen aan vrouwen in deze clubs, om met thuisproducten iets te kunnen verdienen op de markt, om het schamele inkomen aan te vullen. Al onze 217 BGM-vrouwengroepen verspreid over een groot gebied werken met mikrokredieten.

Alles samen telt al 15 jaar op en heet BGM Social Service Centre. Met succes verdreven wij via onze diverse projecten op een geleidelijke manier de structurele ondervoeding en apathie uit ons gebied. De laatste jaren werken we aan economische perspectieven, door de bevolking te laten deelnemen in de vele cursussen die onze docenten geven over gezondheid, opvoeding, en om iets te verdienen op de markt, met huishoudelijke spulletjes, snacks, koeien of kleermakerij. Voor al deze projecten aan de basis zoek ik donaties. Wie wil investeren in de Millenniumdoelen? Soms zie ik zelf tientjes-donaties van particulieren op de bankrekening van mijn

eenpersoon-actie. Stuur uw kleine en grote donatie in alstublieft op rek. nr. 1206857 t.n.v. Actie Comité BGM-Nederland, Heemskerk. Bedankt namens de armsten !



Colofon: Happy Action nieuwsbrief. Redactie, fotografie en tekst: (alle rechten voorbehouden ©) Frans Wiegmans, ambassadeur van BGM sinds 1995. Uitgave-adres: Hallsteinerf 30, 1963 AD, Heemskerk; tel.:0251-239751; email: [info@funsign.nl](mailto:info@funsign.nl); BGM Nederlandse website: [www.funsign.nl](http://www.funsign.nl). Stuur uw donatie alstublieft naar : ING 1206857, t.n.v. Actie Comité BGM-Nederland, Heemskerk. Bedankt !

**Nieuwsbrief 2008: BGM's keus. Dat is de keuze voor de 8 Millennium-doelen. Niemand had daar toen ooit van gehoord, want ze bestonden nog niet, toen ik mijn eenpersoons-hulp-project Happy Action in 1995 met mijn Indiase vrienden uitbreidde. Maar het was ons wel meteen duidelijk, dat we niet alleen medicijnen, noodvoedsel en water moesten hebben voor arme mensen, maar dat er ook onderwijs nodig was, om die mensen iets slimmer te maken. Dus zodat ze niet meer ziek zouden worden van het water, en zodat ze zich daarna weer zonder ons zouden kunnen redden in een economisch perspectief.**

Om dat te bereiken werden activiteiten gestart door de arme mensen zelf. Allemaal hadden ze wel voorbeelden van nood ondervonden in hun eigen omgeving en daardoor ontstonden er allemaal kleine projecten, bijvoorbeeld noodhulp, de boskliniek, schoolklasjes en ook cursussen om iets te verdienen op de markt. Ook waterputten en andere hygiëne-bevorderende waterwerken werden gebouwd, zoals wasvijvers en waterwerken in het bos. De projecten van BGM vinden plaats onder toezicht van de Indiase overheid, die sinds aanvang een partner is van BGM. Zij leveren de bouwtekeningen. Zij leveren ook donaties daarvoor. Zij verzorgen de bijscholing van de BGM-stafleden in allerlei centra in heel India, voor de stafleden in BGM. Gelukkig werkt de Indiase staat mee en dankzij de goede wetten in dit land zijn er mogelijkheden om BGM te assisteren daarin.



(Op de foto: In 1998 begonnen we met een wandelende kliniek in het bos, die elke week op maandagen op verschillende plaatsen werd gehouden. Het is een groot succes! Voor het eerst waren er mensen in het bos die de bosbewoners wilden helpen. Wel moeten de dokter en assistenten elke week dagenlang door het bos lopen met dozen voorraad om de patienten te bereiken).

Een heleboel bewoners in de buurt kwamen via de boskliniek op ons project af, en werden deelnemers aan de diverse kleine projecten ter bestrijding van de armoede en het bereiken van een betere kwaliteit van leven.



(Op de foto onze ayurvedische dokter, die sinds 1998 elke week de boskliniek voor de bosbewoners organiseert. Hier gefotografeerd door mij in 1998, bij het bezoeken van een thuis-patient, die aan ondervoeding lijdt.)

Met deze brede aanpak van de 8 Millenniumdoelen hebben we veel succes gehad: we bestreden met succes de heersende structurele ondervoeding in ons gebied, en de water-gerelateerde ziektes. In de plaats van deprivatie en uitzichtloosheid onder duizenden bosbewoners, bracht BGM hoop en leven. Een groot bosgebied met

20.000 inwoners kreeg een enorme impuls !



Veel van die mensen van het eerste uur werken nog steeds in BGM. Alle donaties gaan op aan materialen en diensten, die we in de noodhulp, de 23 schoolklasjes, cursussen en boskliniek gebruiken en die we als BGM inkopen bij de plaatselijke leveranciers. Vaak krijgen we krediet, omdat die wel weten dat we arme families in de jungle helpen, maar ook omdat we alle leningen steeds terugbetalen.



(Ik was blij dat men dat ook in India aandurfde, om te werken vanuit huis. Op de foto een van de 23 schoolklassen bij de juf thuis.)

Omdat we in BGM alles zelf thuis doen, daarom is er al die jaren tot 2006 geen groot gebouw of een grote organisatie nodig geweest. Ieder BGM stafid werkt thuis in de eigen hut en in eigen buurt, volgens de eigen mogelijkheden. Ikzelf bijvoorbeeld mag al jarenlang leiding geven aan mijn project in India waar ik ook ben, en ik kan zo al jaren promotie over BGM geven aan sponsors, via email of dialezingen. Ik heb dan ook geen kosten als organisatie, op de commissie van de bank na en enkele benzinebonnen en inktpatronen.

Er was in het begin in India wel eens twijfel, of we in Nederland als serieuze organisatie zouden worden gezien, omdat we geen eigen gebouw hadden. Maar dat was snel over; toen men zag dat ik elke jaar de donaties op eigen kosten kwam invliegen naar BGM. Onze eigen projectdokter, al onze afgestudeerde schooljuffen en de assistenten werken nog steeds elke dag vanuit hun eigen huis of hut op dezelfde manier zoals ik het heb opgezet. Ze leiden alle BGM projecten. En zij fungeren allen in hun eigen buurt als aanspreekpunt voor BGM. Onze 30-40 stafwerkers weten het beste wat er in BGM moet gebeuren om de armsten te helpen, omdat zij zelf elke dag midden in de problemen staan..



(Op de foto een van de klassen bij de juf thuis met niet alleen kinderen maar ook een grote hoeveelheid volwassenen.)



(Op de foto een van de klassen, die wel een uur rijden van ons BGM centrum is

verwijderd, vlakbij de jungle. Deze foto maakte ik in 2005.

Deze BGM-stafleden werken in de 23 schooklassen van BGM, doen de cursussen, werken in de boskliniek en werken overal in ons gebied, aan de 8 Millenniumdoelen:

1. Armoede en honger terugdringen.
2. Iedereen naar school.
3. Mannen en vrouwen gelijkwaardig.
4. Minder kindersterfte.
5. Verbeteren van gezondheid van moeders.
6. Bestrijding van ziektes.
7. Meer mensen in een duurzaam leefmilieu.
8. Samenwerking rijke en arme landen.

Voor dit werk verzamel ik uw donaties op ING 1206857, Actie Comité BGM-Nederland, Heemskerk. Heel erg bedankt namens Frans Wiegmans, ambassadeur voor BGM, email: [info@funsign.nl](mailto:info@funsign.nl) .Voor de armsten in ons gebied.

(advertentie).

Foto-filmmaker Frans Wiegmans,
voor uw opdrachten in India,
Zie ook <a href="http://www.funsign.nl">www.funsign.nl</a> ,
<a href="mailto:info@funsign.nl">info@funsign.nl</a> tel. 0251- 239751